

Koogere

Een verslag van Iris & Felix

Wat vonden we van Koogere?

Acht leden van de groep kwamen naar het resort. Vier mannen en vier vrouwen. Ze waren ruim op tijd en zaten er klaar voor. Voor ieder lied/dans kregen we een korte uitleg. De liedjes kwamen uit verschillende delen van Uganda. Daarna kwamen de performers ten tonele met matchende outfits, shakers op de enkels en franjes om de heupen. Ze speelden op drie grote drums, zongen met zijn achten en een deel begon uitbundig te dansen. Het was een leuke voorstelling vol energie met dansen die erg authentiek en traditioneel aanvoelden. We hebben mee gedanst, veel gelachen om de theater-achtige stukjes en ons goed vermaakt. Bij iedere dans hadden ze andere kostuums, een aandachtige aanpak dus.

We vroegen nog aan Yousta (een lokale vriendin) wat ze ervan vond, omdat wij weinig ervaring hebben met dit soort Afrikaanse muziek. Zij zei dat ze goed waren en dat er maar weinig dit soort groepen zijn. Dat komt omdat het niet als baan gezien wordt en weinig mensen dus kiezen om tijd te steken in performance zoals dans en muziek. En dat terwijl iedereen houdt van muziek. Daarom is het belangrijk dat dit soort groepen van buitenaf gesteund worden, zodat de inheemse cultuur bewaard blijft.

Wat kon er Beter?

De uitleg over de dansen was erg kort en niet in het beste Engels. Daardoor hadden wij soms niet goed door wat er gaande was. Dat is voor mensen uit Uganda misschien niet erg omdat ze het al kennen, sommige van de kinderen uit het publiek zongen namelijk mee.

De band is niet met videobeeld of opnames te vinden op internet. Ook hebben ze geen website, geen Cd's om te verkopen en dus moeten ze het puur van mond op mond reclame hebben momenteel.

Wat gaan we voor ze doen?

Felix heeft foto's gemaakt en een aantal liederen volledig opgenomen met filmbeeld. Die willen we op YouTube willen zetten. De band reageerde daar erg enthousiast op. Dit willen we doen op een YouTube account onder hun eigen naam zodat ze er altijd meer op kunnen zetten.

Verder hebben we aangeboden om een simpele gratis website voor ze te maken met links naar de YouTube video's en een aantal foto's. Ook dat vinden ze erg fijn.

Ze willen het liefst leven van de kunst maar weten niet hoe. Momenteel weten wij ook niet hoe, aangezien we de Ugandese cultuursector niet goed kennen. Maar vindbaarheid op het internet leek ons een prima eerste stap. Ze zouden zelf dan de filmpjes & foto's door kunnen sturen naar hotels en Guesthouses, want toeristen hebben meer geld dan lokale mensen. Momenteel spelen ze vooral op bruiloften.