

Bezoek Bundibugyo 9 januari 2020.

Gisteren waren we - weer met 3 kwartier vertraging in Kigali uiteindelijk om 5 uur 's ochtends in Fort Portal. Kopje thee drinken met Ineke Jongerius, slapen, om 11 uur 'ontbijt' en om 12 uur op weg naar Bundibugyo voor een ontmoeting met Azoli, de coördinator van ons waterproject in Rwenzori bergen. Ook Thieu Vinken uit Liessel die in Oeganda diverse duurzame landbouwprojecten heeft lopen, ging mee. Tot onze verrassing werden we ontvangen door zo'n 25 vertegenwoordigers/sters van de 3 dorpen uit de bergen waar het waterproject - helaas vernietigd door aardverschuivingen - plaats vindt. Mensen waren erg dankbaar voor de noodhulp die we als Kwataniza Solidariteitsvereniging hadden gegeven. De overheid? 180 zakken rijst, 1 maaltijd per dag en wat dekzeilen voor een opvangkamp met zo'n 1000 mensen. Mensen vertrokken daar zo snel als ze konden, weer terug. Rapportjes van mensen: prioriteit herstel waterproject, aanplant bomen en snelgroeïende bamboe - Thieu had erg goede ideeën daarvoor - en energiebesparend koken. We hebben onze hulp toegezegd, hoe en wat nog te bezien. Bij het afscheid kreeg ons nieuwe bestuurslid Marijke Henriette een schilderij aangeboden van de zoon van Azoli. En onderweg hebben we natuurlijk genoten van de uitzichten, oa in de Rift-vallei.

Wim Baltussen.

