

Petten, 1 februari 2014

Al vele jaren wilde ik graag eens naar Oeganda om de projecten van Kwataniza te bezoeken. En afgelopen januari ben ik heen geweest voor 14 dagen. Samen met Piet, mijn echtgenoot en Tiny Koppens, onze voorzitter en Olle, onze penningmeester.

We hebben gelogeed in het RuwenZori View guesthouse van Ineke Jongerius in Fort Portal. Dit is een prachtige locatie om van hieruit de projecten te bezoeken en ook tussendoor zijn we nog naar wat natuurparken geweest. Alle 14 dagen werden goed ingevuld en iedere dag zijn we wel ergens geweest.

Zaterdag hebben we een beetje Fort Portal verkend. Je kijkt je ogen uit naar alle kleine winkeltjes en de markt waar van alles te koop is. Dan de mannen met hun fietsen vol bananenkammen, dat heeft op mij wel een grote indruk gemaakt. Want met die volle fietsen moesten ze dan weer tegen de hoogtes op, die we steeds tegen kwamen. De doorgaande weg was van asfalt, maar de rest van de wegen was zeer stoffig en heet 30*. Het had al lang niet geregend en de stof sloop mijn keel in en de eerste week was dat flink hoesten. Maar schijnbaar wen je er aan, want later ging het beter.



De volgende dag, **zondag**, gingen we eerst naar het Semliki Park. Daar zaten wel 5 soorten apen. Leuk om te zien en er waren ook 2 warmwaterbronnen. In 1 ervan ging de gids eieren koken en die hebben we ook opgegeten.

Maandag was dan het eerste bezoek aan TBG oftewel Tooro Botanical Garden. We werden met open armen ontvangen door de directeur, want Kwataniza heeft hier al wat geld ingestopt o.a. bureau en stoelen voor het prachtige nieuwe gebouw, wat ze gaan gebruiken voor seminars. En dus ook verhuren om inkomsten te genereren. We kregen van de

directeur een rondleiding door de tuin. Hier is al heel wat werk verzet om bomen en struiken te behouden en ook worden er plantjes en boompjes opgekweekt om weer te verkopen aan b.v. de gemeente.



Dinsdag hebben we 's morgens een bezoek gebracht aan Happy Made. Dat is een project van een paar meiden uit Nederland, die leesboekjes hebben gemaakt en laten drukken. Dit zijn speciale leesboekjes met prachtige platen over kinderen met aids. Heel veel scholen nemen deze boekjes af.

's Middags gingen we met z'n allen naar NDali Lodge hoog in de bergen. Een prachtig uitzicht op 2 meren. Konden we ook nog even zwemmen in het zwembadje. Heerlijk de stof van je afspoelen !

Woensdag gingen we eerst naar de weekmarkt in Mugusu. Wat een spektakel en een drukte. Heel veel mensen die 2^e hands kleren verkopen en kopen natuurlijk. En heel veel groente en fruit. Daarvandaan gingen we, via zeer stoffige wegen en weggetjes, hoog de bergen in naar het mandjesproject in Rubingo. Deze worden door Ineke afgenomen en weer doorverkocht o.a. aan Kwataniza. Wij hebben er al veel van verkocht op de Quiltexpositie in



Veldhoven. Dat levert dan weer geld op voor volgende projecten. Ik vond dit zeer interessant hoe ze mandjes en manden en schalen maken. Heb zelf ook nog een poging gedaan, maar je moet er stevige naalden voor hebben. Die hadden ze niet genoeg. Dus gaan wij proberen om hier in Nederland bij onze eigen Wolwinkel in Lisse naalden te krijgen voor dit project

Donderdag hebben we een wandeling van 2½ uur door de Bigode Wetland Sanctuary gedaan. Ook interessant. Veel vogels gezien en bijzondere planten. Ineke en Tiny gingen intussen nog een project bekijken. Met de auto verderop en toen zij weer terug waren gingen we weer naar het Guesthouse, daar hebben we 's avonds rond het kampvuur gezeten en gegeten met zijn allen, vanwege het afscheid van Agnes en Janny. Heel gezellig.

Vrijdag stond er weer een project op het programma. Een bezoek aan de Canon Apolo school. Dit is een lagere school waar ook gehandicapten kinderen op zitten. Deze zijn dan intern. Afgelopen schooljaar hadden ze 35 gehandicapten kinderen intern. Hoeveel het er dit jaar worden wist de directeur nog niet, want een mw. uit Slovenie betaalde voor 18 kinderen het schoolgeld en dat was plotseling midden in het schooljaar gestopt. Ook het personeel had al 4 maanden geen geld gekregen. Voor deze school heeft Kwataniza geld gegeven om



nieuwe latrines neer te zetten. Nou die zagen er geweldig uit. Van de school zelf waren diverse ramen stuk en o.a. ook de glijbaan. Waarschijnlijk komt hiervoor nog een aanvraag bij Kwataniza. 's Middags hebben Piet en ik nog een wandeling gemaakt in de Arral Falk en naar de waterval en caves geweest. De gids bracht ons via een paar bergen naar de Mountains of the Moon University, waar Ineke, Tiny en Olle ook op ons wachtten met de auto. We zijn daar niet binnen geweest, maar het is een mooi gebouw.



Zaterdag gingen we lopend een bezoek brengen bij Saabi. Een werknemer van Ineke die al 18 jaar bij haar werkt. Hij heeft ook een stenen huis kunnen bouwen en is hier zeer

trots op. Maar hij had ook nog 2 andere huisjes tot zijn beschikking. Die verhuurde hij. En achter die huizen had hij een flink stuk grond waar o.a. bananenbomen stonden en een koe en wat geiten en kippen en verder werd er nog meer groente verbouwd.

Zondag hebben we wat rustig aan gedaan, naar Fort Portal gelopen en 's avonds zou er muziek zijn bij de Gardens. Wij allemaal er opgedoft heen, bleek er niemand te spelen. Dat viel een beetje tegen. Toen hebben we mooi ritje in de omgeving gemaakt. Heeft Ineke ons laten zien. Was ook leuk.

Maandag moesten we vroeg opstaan want toen gingen we naar Queen Elisabeth Park. Dat was 2 uur rijden. Op de savanne waren heel veel Oegandese herten en wilde zwijnen en aan de overkant van de weg veel olifanten. Maar het mooiste was de boottocht van 2 uur langs de oever van het kanaal. Heel veel olifanten, hippo's en buffels en heel veel vogels. En ook een aantal krokodillen. Dit was een prachtige dag.



Dinsdag zijn we nog een keer naar TBG gegaan lopend en liepen daar iemand tegen het lijf die een farmers project deed. Kregen we ook uitleg van. Zeer interessant hoe o.a. ananassen groeien. Verder hebben we bij TBG gezien hoe de kruiden gedroogd worden. Die worden in potjes verpakt en verkocht in o.a. het winkeltje.

Woensdag zijn de dames met Mary Rose de winkeltjes wezen bezoeken die Tiny al beschreven heeft. Het meest onder de indruk was ik van de babywinkel. Dit was zo'n mooie winkel die uit de toon viel bij alle andere winkels. Ik denk dat deze dame het wel gaat redden. Ik heb nog wat inkopen gedaan voor de kleinkinderen. Dit was tevens ons laatste project want 's middags hebben we de koffers ingepakt om donderdagochtend weer op weg te gaan naar Kampala.

De studiereis/vakantie zat erop !!!! Ontzettend interessant en veel gezien. Ik ben heel blij dat ik dit mee mocht maken en gezien heb waar ons geld blijft. Het wordt werkelijk zeer goed besteed. Het geeft mij de voldoening om hiermee door te blijven gaan.

Ik hoop u ook na het lezen van dit verslag !!! Coby van Noort